

IMPULS / IDEaal

(of andersom)

Er was het veel gelezen en geprezen districtsinformatieblad Impuls, in eerste instantie Mededelingenblad geheten. De naam Impuls is begin 1975 bedacht door Douwe Fokkes van de afdeling Loonadministratie (LA) die er een prijsvraag mee won. De beloning die hem ten deel viel bedroeg de lieve somma van 150 gulden en werd hem uitgekeerd door directeur (dr) J.P. de Groot. Er waren maar liefst 155 inzenders.

Zoals zo vaak zijn er mensen die een bestaande situatie op den duur niet genoeg vinden en zelf iets gaan verzinnen. Deze drang bestond er midden 1989 ook bij de Interne Dienst (ID). Deze afdeling bestond toen uit de afdelingen Huishoudelijke Dienst (HHD), Vervoer/administratie (VV/admie) en Bedrijfsrestaurants (BDRST).

Om het wel en wee van deze afdelingen vast te leggen werd er een bulletin vervaardigd welke ID-Privé genoemd werd. Alle medewerkers werden opgeroepen om hun bijdrage te leveren. Dat gebeurde met afwisselend resultaat. De naam ID-Privé werd later zonder prijsvraag (er was geen geld voor!), veranderd in IDEaal. De kleur waarop werd afgedrukt werd toen van lichtgroen veranderd in felgeel. Deze kleurverandering had verder geen bijzondere reden, of het moet al geweest zijn dat de tekst beter te lezen was. Het nieuwe voorblad van de maandelijkse uitgave werd ontworpen door Wim v.d. Werp, destijds werkzaam op de afdeling Agenda en Archief (AGA).

Min of meer vaste rubrieken waren o.a.:

- Een interview met één van de medewerk(st)ers.
- Overzicht van verjaardagen en jubilea binnen de afdeling.
- Aankondigingen en verslagen van personeelsavonden
- Sportieve verrichtingen van medewerk(st)ers met daarbij de behaalde resultaten.
- Verslagen en ranglijsten van de prestaties van visclub "de Zwabberdobber".

En verder allerlei zaken die er bij de redactie binnenkwamen, kortom samengevat onder de noemer:

- Het Wel en Wee van de ID.

Een min of meer vaste rubriek was de "vrolijke noot" in het geheel. Op zijn tijd even de gedachten laten dwalen over iets anders dan het werk, hoe belangrijk en zaligmakend dit ook was. Een stelling, een mop, een gezegde, een bedenkfel, een (soms bewerkte) gebeurtenis, een overgenomen artikel, het kon in feite alles zijn wat maar enigszins de gedachte aan arbeid naar de achtergrond verdrong.

Of dit laatste de aanleiding is geweest dat van Hogerhand de uitgifte van IDEaal in maart 1992 moest worden gestaakt is nooit geheel duidelijk geworden. Het kan ook een Algemene Maatregel van Bestuur zijn geweest, omdat de "Privé-krantjes" van enkele andere afdelingen hun voortbestaan eveneens moesten beëindigen. Misschien speelde de concurrentie in de richting van Impuls een rol? Feit is wel dat Impuls nadien nog een aantal jaren heeft mogen volmaken. Hoelang? Ik denk in elk geval tot eind 1995, maar zeker ben ik daar niet van.

Hieronder heb ik een samenvatting gemaakt van wat wij in die tijd als "vrolijke noot" zagen voor ons IDEaal. Het zal na lezing niet op iedereen dezelfde uitwerking hebben en/of voor iedereen een bijzonder genoeg zijn, doch zoals toentertijd door een medewerker van de Interne Dienst werd opgemerkt:

't Het ja niks om hakk'n
Moar kom, wat let mie
'k Lees 't wel bie't kakk'n
Den roek't noar poëzie.

ingezonden november 2010 door Arie Hendriksen

Chef tot secretaresse :

Geweldig zoals jij de laatste weken aan het werk bent ! Je verzet bergen werk. Ik wil je daarvoor op een goede manier belonen.

Morgen krijg je een groter bureau !

Zoon tot vader:

"Vader, wat is rijkdom"? antwoord vader : "caviaar, champagne en mooie vrouwen".

"Vader , "wat is dan armoe"? antwoord vader : "leverworst, bier en je moeder".

Te huur :

Volkstuintje, afmeting 100 x100 meter. Geschikt voor het kweken van onbespoten groenten. Lokatie: voormalig Aagrunol-terrein.

Vrouw bij apotheker

Vraagt om 5 gram rattengif. apotheker; "heeft u een recept "? vrouw : "nee, maar wel een foto van mijn man".

Te koop :

Vleermuizen met een klein gebrek. (de vleugels ontbreken).

Lijfspreuk:

Van mijn voeten tot mijn kruin.....Zet ik me in voor de PTT

Doch ik bak ze niet zo bruin.....Dat het ten koste gaat van mijn Privé.

Op z'n Oostenrijks:

Von die mitte....Zum linker titte....Auf rechts ein toast....Proost !

Waoromme:

Waorum kiekst naor me ? Omdat ik aans ben dan doe ? Omdat ik aans denk dan doe ? Omdat ik aans dou as doe ?

Mag dat den nait ? Mout ik den aaltied doun wat 'n aander dut ? Wat 'n aander denkt ?

Wat 'n aander goud vindt ?

Den bin 'k miezulf nait meer ,maor 'n aander... kiek naor die zulf !!

Te overdenken:

Je wilt gaan fietsen en je achterband is lek. Dat is pech.

Tijdens je vakantie regent het pijpestelen. Dat is pech.

Je liefste is vlakbij maar onbereikbaar. Dat is pech.

Je rekent op promotie, maar helaas. Dat is pech.

Je wint nooit iets in de staatsloterij. Dat is pech.

Je werkt qua uitdaging bij de verkeerde afdeling. Dat is pech.

Je kijkt niet uit naar ander passend werk. Dat is dom.

Wanneer je beseft dat je daarin dom bent geweest kun je spreken van : Dat is geluk.

Het uitstapje:

De huismeester uit Zuidlaren.....Zag het eerst haar haren

De portier uit Valthermond.....Liep het water in de mond

De bode uit 'tZandt.....Zag alleen haar achterkant

De schoonmaker uit Woudbloem ..Wilde alles voor haar doen

De chef uit Eursinge.....Wees op haar rondingen

Tesamen op weg naar Bunne.....Dacht ieder haar aan te kunne

Bij de Tv-toren van Smilde.....Wist iedereen wat hij wilde

Helaas,bij de afslag Spijkerboor....Ging men links, de vamp rechtdoor

Rustig was men nabij Balkbrug.....Wat restte was vlug naar huis terug!

Gesprek tussen groepschef en adma medewerkster:

hij : wat ben jij dom zij : o ja ? hij : zo stom heb ik nog nooit iemand meegemaakt ! zij : o nee ?

hij : heb je nog broers of zussen ? zij : ik heb nog één broer.

hij : die is zeker net zo stom als jij ? zij : u hebt gelijk, nog veel stommer.

hij : dacht ik wel, wat doet hij voor de kost ? zij : hij is groepschef , chef.

Kwoad:

Man mok die nait kwoad.....Springst ja sikkom oet dien vel.

Man mok die nait kwoad.....Dat helpt niks, dat waist doe wel.

Wen die nait op, neem dizze road....Blief kaalm in dizze heksnketel.

Grunnen:

Mien mooie Martinistad. Met ome Loeks en zien peerd . Met Vismaarkt en het Kolle Gat. Oal met oal de muite weerd. Op de brugge stoat het Blote Wicht . Waist wel, bie 't Hereplain.

Als 't doe stopst veur 't rooie licht . Kenst heur allain in Grunnen zain.

Genoat:

Pakst hom bie kop en steert.....Eevn trekken en wat is't resultaat
Wie hebben dat van ons moeke leert....Een haile lekkere malse genoat.

Te overdenken:

Je gaat fietsen en je fiets verkeert in puike staat. Dat is geluk.

Je hebt alle dagen stralend weer in je vakantie. Dat is geluk.

Je liefste is alle dagen voor je bereikbaar. Dat is geluk.

Je sollicitatie eindigt in een promotie. Dat is geluk.

Je wint eindelijk een prijs in de loterij. Dat is geluk.

In je functie vind je volop voldoening. Dat is geluk.

Stel dat het laatste ook nog eens waar is. Dan heb je dubbel geluk.

Je grijpt elke kans om dit teniet te doen. Dat is dom.

Op het moment dat je merkt dat je dom bent geweest kun je spreken van : Dat is pech.

Sollicitatiegesprek portier:

De vraag: Je hebt avonddienst en zo tegen een uur of tien meldt zich een PTT-er aan de poort. Hij verkeert zo te zien in kennelijke staat.

Hij verzoekt je hem tot het gebouw toe te laten. Wat doe je in zo'n geval?

Antwoord van de sollicitant : Ik zal deze hoofdafdelingschef zeker niet toelaten!

Eerappel:

Eerappel, eerappel..... 'kdraai die in't rond. Eerappel, eerappel....'tjaske hest nou oet

Hé nou nait gekker.....doe worst ja zo bont. Vuilst die nait goud.....bist ja zo blaik om snoet.

Feest:

Van ain twij drij vaaijer, met Maria, Ron en Jette. Wat hebben dei ain plezaier, sie binnen ja glad oet kedde.

Vrouger:

O mooie olle tied. Van floddermuts en iezer. Wat bennen wie 'n bulde kwiet .'t Verleden wordt aal griezer.

Ik denk zo voak wanneer ik dei tied bezing. Woar bist doe toch bleven. Bist hoast allain nog herinnering.

't Orgel:

Hai het de noam, de Arabier. Wel van joe kent hom nait. Hai brengt al joaren hier. Veur elk en ain zien laid. Hij komt in stroat en steeg.

Bie jong en aarm, bie old en ziek. Hai draait zien bauken gaans leeg. Met vrolijke swingende muziek.

Het gesprek:

Jan: ik heb een brief ontvangen waarin iemand me adviseert om rattengif in te nemen.

Piet: zeker iemand met een hekel aan je, maar dat zal allemaal best wel meevallen.

Jan: maar deze afzender meent het serieus, hij heeft de brief per expresse gestuurd !

Schoonmaakcontole:

Chef controleert samen met Derk bovenkant van de kasten op de mate van schoonmaak.

Chef gaat met hand over de kast en het resultaat : een dikke wolk van stof.

Chef vraagt aan Derk : zie je me nog ? Zegt Derk : nee, maar ik weet zeker dat je er nog staat.

Chef : hoe weet je dat zo zeker ? Derk : ik ruik je slechte adem !

Sollicitante:

De chef Bedrijfsrestaurant leest conduitestaat. Het valt hem op dat hierop vele baantjes staan.

Vraag van hem aan sollicitante: Kunt u het wel lang bij één werkgever uithouden?

Antwoord zij : jawel hoor, ik zou dat best kunnen, want ik ben nog geen enkele keer vrijwillig van baan veranderd.

Trammelant:

Henk: ik heb altijd trammelant met mijn chef. Piet: ik heb nooit onenigheid met mijn baas. Henk: wat een verschil, hoe bestaat het. Piet: och, ik heb geluk, mijn baas is ziek, of hij is met vakantie. de tussentijd is tekort voor trubbels.

Plaatsvervangen:

Een chef is (ach hoe triest) gestorven. Een medewerker vraagt aan de personeelschef of hij z'n plek mag innemen.

Zegt deze: wat mij betreft geen enkel bezwaar, maar ik weet niet of de begrafenisondernemer bezwaar heeft.

Ongeloof:

Zegt chef tot zijn medewerker: hier moet je tekenen. Zegt medewerker: maar je weet toch dat ik analfabeet ben.

Zegt chef: wat heb ik met je geloof te maken. Tekenen !

Reorganisatie:

Ik heb je nota over de voorgenomen reorganisatie gelezen. Welke nota, mijn laatste ? Ik hoop het wel !

Zand erover:

Rieks is bijna klaar met het poetsen van de vloer. Jan komt voorbij en gooit er een handvol zand over.

Rieks vraagt : doe je dat expres of is het een grapje. Jan antwoord : ik doe dat expres, hoezo ?

Rieks zegt : dan heb je geluk gehad, ik hou niet van dat soort grapjes.

Stelling:

Als wit grijs is en grijs zwart. Dan is zwart wit grijs.

Anders gezegd : Als Jan gelijk heeft en Henk ook, ligt de waarheid vaak in het midden.

De Klos:

In het formulierenmagazijn is een stelling omgevallen. Henk staat er onbedaarlijk bij te huilen.

Komt Jilling binnen en merkt op : Waarom ben je zo van streek, zo erg is dat toch niet. O nee zegt Henk. Jij hebt gemakkelijk praten, maar toevallig ben ik degene die alles weer moet opruimen.

De reparateur:

Hilbrand heeft een lekke band en gaat dit zelf repareren. Hoewel niet echt handig in dit soort dingen: het lukt.

Trots als een pauw maakt hij een rondje door de kelder langs een aantal collega's. Die zien hem om de drie ,vier meter een hipje maken en vragen zich verbaast af waarom hij dat doet.

Hilbrand op onderzoek uit en wat blijkt dan : De bandafnemers zitten nog in de buitenband !

O,zit dat zo?:

Bouke vraagt aan Els: wie is jou chef ? Antwoord Els : mijn chef is de vv/admie.

Zegt Bouke: maar die man doet toch niks ? Antwoord Els : dat is waar.

Vraagt Bouke: maar wat voor werk doe jij dan ? Antwoord Els: ik ben zijn secretaresse.

Warme soep:

Klant in restaurant : is de soep nog warm? Serveerster : ik zal even voor u kijken (steekt vinger in de kom).

Haar antwoord: jazeker, erg heet zelfs. Klant bedankt haar vriendelijk en gaat smakelijk zitten eten.

Piep:

Betsie; volgens mij is er een wiel stuk van mijn kar. Frans: waarom denk je dat?

Betsie: als ik rij hoor ik steeds piep....piep....piep.

Frans: zou kunnen, maar één ding weet ik zeker, je loopt niet erg hard.

Betsie: hoe kun je dat nou weten , je bent er nooit bij.

Frans: is ook niet nodig, want met voldoende tempo zou je pieppieppieppieppie moeten horen.

De kip:

Wat beweegt daar op mijn bordje, het lijkt wel een grote kippepoot

Het straalt en bibbert als een wormpje, is deze vette hap echt dood?
Goh, wat zie ik daar in de verte, het lijkt wel een heerlijke kippepoot
Ja lekker, zo'n hele grote vette, maar kippetje is helaas dood.
Op mijn bord ligt een bout, of beter gezegd een kippepoot
Van vlees en bloed, niet van hout, voor mijn genot is kippie morsdood.

Raadsel:

Wat is het verschil tussen een Zwaluw-lucifer en een PTT-bedrijfsauto?
De auto brandt langer!

Nieuw produkt:

Jan krijgt van Jilling opdracht een nieuw produkt uit te proberen. Na een tijdje gaat Jilling eens bij hem informeren hoe het gaat.
Waardeloos zegt Jan, je hebt er niks aan.
Waarom dan niet, vraagt Jilling, heb je gedaan wat er op de verpakking staat?
Natuurlijk, zegt Jan, kijk maar, hier staat het: bus goed gesloten houden!

Kleur:

Hans tegen Ton: ik moet de kelder witten, haal jij even witsel voor me? Zegt Ton; natuurlijk wil ik dat, maar welke kleur moet ik halen?

Stelling:

Als iedereen werkelijk van zijn fouten zou leren, dan zal de mensheid binnenkort alleen maar uit geniën bestaan.

De chef:

Cor vraagt: waar ben je mee bezig? Binie antwoordt: Dat gaat je niets aan. Cor: O, maar hoelang ben je er nog bezig? Binie: Zolang als ik denk dat nodig is. Cor (gaat nu op z'n chefstrepen staan): Oké, maar dan ook geen minuut langer!

Secretaresse:

Zeg, heb je de nieuwe secretaresse al gezien? Toen ik haar voor de eerste keer zag, ratelde het in mijn oren, zag ik licht en donker en alles was in beweging. Nou zeg, jij was behoorlijk van haar onder de indruk. Liefde op het eerste gezicht?
Nee, ze stond bij een flipperkast!

Onwetendheid:

Jilling legt een grote klus uit aan een groep schoonmakers. Na de uiteenzetting ziet hij dat Rieks zich bedenkelijk achter de oren krabt en vertwijfeld kijkt. Vraagt Jilling: Is het je niet duidelijk?
Daarop sprak Rieks de volgende woorden: Ik denk nu even aan mijn eerste huwelijksnacht. Ik wist wat er moest gebeuren, maar ik had geen flauw idee hoe lang het ging duren.

Schade:

Ondanks het slechte weer met sneeuw en hagel en tegen de waarschuwingen in, is Bouke toch met de dienstauto op stap gegaan en er ontstaat schade aan de auto na een glijpartij. Hij meldt deze schade bij de chef vervoer en deze vraagt hem of de reis zo dringend ondernomen moest worden. Of Bouke er helemaal niet bij stilgestaan had wat er allemaal had kunnen gebeuren.
Jawel, zegt de brokkenpiloot. Ik heb de hele tijd onderweg gedacht: Oei,oei, als dat maar goed gaat!

Automobiel:

Henk en Bouke rijden trots in het rond, parkeren is voor hen een voorbij probleem. Met gemak lichten ze hun auto van de grond en zetten die desnoods over de schutting heen.
Laatst zaten ze in een moeilijk parket, waar moesten ze hun bolide laten. Dus maar in de fietsenkelder neergezet, omdat er verder geen parkeerplaatsen waren. Sterling Moss, Graham Hill, Alain Prost, Ayton Senna, maakten of maken als snelheidsduivels furore.
Kom, dachten onze vrienden, wij bootsen hen na en kochten zich met gezwinde spoed een Daihatsu Cuore.
Doch even alle gekheid op een stokje, ze rijden comfortabel van hot naar her. De snelheid wordt gemeten op een klokje, het benzineverbruik is 25 km op één liter. Lekker tuffend langs alle wegen, lachen ze de grote slagschepen uit. Ze zitten mooi beschermd tegen de regen en -heel belangrijk- het kost ze haast geen duit.

Gehoord:

Ron tot Hilbrand : Ik wil overgaan op een nieuw soort gehaktbal. Daarna volgde een uitvoerige opsomming van de redenen waarom en werd de nieuwe gehaktbal uit en te na beschreven. Als laatste gaf Ron aan op wie de gehaktbal moest lijken.

(Om privacy-redenen wordt de naam hier niet genoemd).

Dieet:

Jan is nogal op gewicht en hij heeft al diverse pogingen ondernomen om af te slanken. Vaak zonder resultaat, totdat hij eindelijk het juiste middel blijkt te hebben gevonden. Op de vraag aan hem wat voor dieet hij volgt antwoordt hij : Het Stekelvarken -dieet.

Wat mogen wij ons hierbij voorstellen? Antwoord Jan: Ik mag alles eten, behalve Stekelvarkens!

Wijsheid:

Waarom hollen, als je toch wel met de aarde meedraait. Waarom zeuren over slechte kwaliteit koffie ? Zelf wordt je ook eens oud en slap !

Maak van het leven goede zin, je past er maar één keer in.

Toeval:

Serveerster : En hoe vond u de hamburger ? Klant : O, heel toevallig , onder de ketchup.

Sollicitatie:

Medewerker personeelszaken : volgens mij kun je het beste A nemen, die weet wat hij wil.

Chef Huishoudelijke Dienst : en toch neem ik B, die weet n.l. ook wat ik wil.

Thuis best?:

Er zijn vier plaatsen waar u lekker kunt eten :

Rest "o" tel----Bell-Inn----Telecombuis----Thuis.

Vakantie:

Ik ben op vakantie geweest , deze keer zonder echtgenote

Achteraf gezien, het was een feest, ik heb alle dagen echt genote.

Kleuren:

Zwart is de kleur van asfalt, suiker heeft de kleur wit. Als je dat niet bevalt, roep je maar hardop "shit".

Tanken:

Een auto rijdt op benzine, gas of diesel, daar moet je op letten als je tankt.

Een ui noemt men ook wel een siepel, het is maar dat je het weet , hè Hilbrand ?

De schoen:

Henk tot Jan: ik heb een heerlijk gebakje van de serveerster gekregen. Zou jij ook wel lusten zeker ? Je zou zeker wel in mijn schoenen willen staan hè? Niet graag zegt

Jan: Ik heb maat 42 en jij hebt maar maat 38.

Spreuk:

Als niemand je zou horen, zou je dan ook zo staan te mopperen?

Waarheid:

Zegt Jilling tegen Henk; Nou moet je eens goed naar me luisteren. Wie van ons is er nou gek?

Zegt Henk: Ja hoor eens, jij hebt me aangenomen en zou jij een gekke bode aannemen ?

Feest:

Vraag : Noem eens een reden om feest te vieren.

Antwoord: Als het Loonbureau de inhoudingen uitkeert in plaats van het salaris.

Einde (?):

De wereld is vergaan. Slechts één man heeft de ondergang overleefd. Hij zit in de kamer bij de tafel te treuren en vraagt zich af hoe het nu verder moet. Plotseling wordt er op het raam getikt!

ingezonden november 2010 Arie Hendriksen