

Als gepensioneerde terug in de stad

*Een dag vol herinneringen,
kijkend om me heen naar veranderingen.
Verwonderd kijken en weer verder gaan,
niet te lang stil blijven staan
Nog steeds studenten, fietsen naar hun doel,
haastig net als vroeger, ik ken dat gevoel.
Meiden met zwarte jaszjes, blonde haren op hun rug.
Warempel, die lijkt op dochterlief maar dan 20 jaar terug.
Mezelf spiegelen in een etalage, eerder gedaan.
20 jaar geleden dan, oei, gauw verder gaan.
Oversteken: "ring ring" pas op wat was dat?
Even verderop is een zebrapad.
De route in de vroegere middagpauze gelopen.
Anders dan toen, ik moet een kopje koffie kopen
bij een cafeetje ergens om de hoek,*

*want met de jaren vaker toilet bezoek.
Telefoon gaat- zoon aan de lijn-
het was de bedoeling dat we samen zijn.
Wandelend gaan de verhalen.
Straks ergens een broodje halen.
Maar eerst nog wat onderdelen kopen.
Dan naar een restaurantje lopen.
Daarna gaan we waar ik vroeger heb gewerkt
Het voelde meteen goed heb ik gemerkt.
Wel waren er andere mensen daar
Maar dat is logisch na zoveel jaar.
En wat nooit anders gaat
is een rij voor de koffieautomaat.
Rondkijken... en wat mijmeren
Oude man heeft genoeg van rijmeren..*

Dieter Mulder 9 april 2018

